

In het land der kleurenblinden.

LEZERS MET RESPECT.

In het land der kleurenblinden die echt geen kleuren zien, degene die daar wonen zijn blind.

In het land der kleuren blinden waar zo genoemd kleurenblinden verblijven vinden wij geen kleurenblinden. Daar wonen mensen met het niet goed kunnen onderscheiden van kleuren.

17 maart, enige maanden gelede schreef ik in mijn Non Solus over het zien van kleuren. Nu weer. Leest u mijn column van 17 maart nog een keer. Ik strijd voor het doen verdwijnen van de kreet; "Kleurenblind". Ik leef mijn gehele leven, 95 jaren, met dit fenomeen. Ik heb nu een poging gedaan de kleuren van de regenboog te kleuren. Uiteraard van een lieve buur enige hulp gekregen.

De kleuren zelfstandig in de vorm van een regenboog geplaatst. De boog was niet het doel wel de kleuren. Nogmaals: "Er zijn geen kleurenblinden . Wel mensen die moeite hebben met het onderscheiden van kleuren. Kleurenblind is een afschuwelijk woord. Zie Non Solus (nieuw) 17 maart 2024.



U ziet in het door mij gekleurde hemelpoortje dat de kleuren , een zevental niet naadloos aansluiten. Dat heeft een oorzaak die er bewust in aangebracht is. Mijn niet meer zo vaste hand lukt het niet door cognitieve ouderdom problemen de kleuren feilloos tegen elkander te laten aansluiten. Ik heb de techniek blended toegepast. Excuus voor het Engelse woord dat meer dekkingsmogelijkheden geeft dan een te kiezen Nederlands woord. We kunnen nu kiezen uit: Vermengt, gecombineerd, samengesteld, gemixt of versmolten. De naast elkaar liggende kleuren worden een stukje overlapt. Dat zou in mijn kleurpotlood geval gemixt genoemd kunnen worden en in de keuze voor aqueleren samengesmolten.

In werkelijkheid wordt de regenboog nooit met naadloze kleuren verbinding door ons Lieve Heer aan ons getoond. Dat vindt haar oorzaak in nevel vervuiling en/of bij grote regendruppel eveneens vervuiling. De bijbelse belofte met als het regenboogteken nooit meer door watersnood de wereld zou vergaan, moet dan wel een maakbare regenboog aan ons kunnen vertonen. Door verdere vervuiling helaas geen regenboog meer. Ik geniet van, met een ieder mee van de kleuren om ons. Zij zijn als muziek in mij, ook geblende ,kleuren. Mag ik dat zo schrijven?

<https://youtube.com/watch?v=xMQJ2tAmyFU&feature=shared>

[Nicolaas Overbeeke](#)

[Nieuwerkerk aan den IJssel](#)

nicolaas.overbeeke@gmail.com

WWW>NICOLAASOVERBEEKE.NL